

KOLLEKTIV-UGE for troppen

Kære trop

Så nærmer kollektivugen sig, hvor I flytter ind i hytten og bor sammen i en uge fra d. 17. til d. 23. september. I skal klare alle de daglige pligter i fællesskab - skole, madpakke, rengøring, opvask, lektier m.m.

I skal i løbet af næste uge planlægge jeres kollektiv-uge (I kan evt. mødes i hytten efter skole på næste torsdag inden søspejder) og lave følgende, som skal godkendes af mig:

- Ugeplan (hvornår er I "hjemme" i hytten/i skole/til andre fritidsaktiviteter?)
- Madplan (hvad skal I have at spise morgen, madpakke og aftensmad, hvem køber ind, hvem laver mad og hvem vasker op)
- Husregler (hvornår skal I sove, hvornår skal der være ro, må der komme gæster/venner/forældre på besøg? Skal der være ryddet op på bestemte tidspunkter? Skal I aftale hustjanser? osv.)

Når I har lavet et budget for mad m.m., kan I sende det til mig, så sørger jeg for at opkræve pengene hos jeres forældre 😊

Når I er "hjemme" i hytten, skal I som minimum have spejdertørklæde på hele tiden, så folk der kommer forbi, kan se, at I hører til der. I kan altid ringe til mig, hvis der er brug for en "voksen" og vi ledere kommer også forbi for at se til jer i løbet af ugen.

Søspejderhilsen Tine



Til forældrene:

Et kollektiv er både udfordrende og sjovt. På mange måder bliver spejderne skubbet ud i at klare sig selv. Konceptet med et kollektiv for spejderne er at de i en uge flytter hjemmefra til en hytte, hvor de skal bo sammen med alle de andre spejdere fra troppe.

Det er spændende og udfordrende at bo sammen så mange og samtidig passe sin skole og alt det man ellers har af gøremål (fritidsaktiviteter og lektier) i løbet af en almindelig uge. Spejderne skal selv styre at stå op, så de kan nå at gøre sig klar og komme i skole hver dag. De skal organisere at der bliver købt ind, lavet mad, vasket op mm.

Det er svært at koordinere aktiviteterne for så mange på én gang, men det er meget lærerigt at blive nødt til at tage hensyn til de andre og samarbejde. Desuden får spejderne et tættere samvær og lærer hinanden bedre at kende.

Selv om spejderne meget af tiden selv skal styre deres tid og klare sig selv, står vi ledere stand-by under hele kollektivet og kommer også på uanmeldt besøg. Spejderne beslutter selv om de må få besøg af forældre og andre i løbet af ugen. I er velkomne til at ringe til mig hvis I har spørgsmål.

Søspejderhilsen Tine